



kanovereniging
TREKVOGELS

Nieuwsbrief

Beste leden,

Het is een druilerige zondag als ik dit schrijf. Gelukkig kunnen we terugblikken op een zeer zonnig en succesvolle zomer. Er zijn veel activiteiten geweest in binnen- en buitenland waarbij de Trekvogels vertegenwoordigd waren. Dat is een positieve zaak; want zo zetten wij ons weer op de kaart in kanoënd Nederland en daarbuiten. Dat is goed voor de uitstraling en de contacten die wij daarbij opdoen. Maar wat nog belangrijker is, is dat wij onze hobby kunnen delen met andere mensen die deze hobby ook hebben en dat geeft ons veel plezier.

Dat we met z'n allen veel plezier beleven aan het kanoën blijkt wel uit de vele foto's en meldingen op facebook. Ook de nieuwe leden hebben het naar 't zin en geven aan dat we een gezellige club zijn. Dat is een groot goed! Voor veel leden is het dan ook een

welkome onderbreking in hun vaak jachtige en drukke bestaan. Druk met het gezin, druk op het werk, druk met geen baan hebben, etc. Een tochtje op het water maakt je los van de dagelijkse beslommeringen en geeft vaak weer een heldere kijk op waar je mee bezig bent.

Helaas zijn er ook leden die vanwege gezondheid even niet in de gelegenheid zijn of waren om actief mee te doen. Wij wensen hen namens het bestuur van harte beterschap en hopen dat zij gauw weer de draad kunnen oppakken.

Zojuist hoor ik dat de regen snel zal plaatsmaken voor wat zonniger en rustiger weertype. Namens het bestuur wens ik iedereen dan ook een mooie, zonnige en warme herfst. Er staan nog een aantal activiteiten gepland dus hou de agenda goed in de gaten...

Het bestuur

Nieuwsredactie

De nieuwsredactie verzorgt de nieuwsbrief van de Trekvogels en het resultaat mag er zijn!

Deze nieuwsbrief is in de plaats gekomen van het aloude 'flitsen' clubblaadje. Zeg maar een digitale versie. Deze stellen Onny Steenbeek en ikzelf, Monique van Rijn samen.

Onny en ik hebben jaren (samen met René van Es) het non-digitale clubblad gemaakt. Wij sturen de kopij door naar Ellen Vreeken (echtgenote van Michiel de Rooter). Zij maakt de prachtige layout voor ons, ze runt samen met Michiel het grafische bedrijf d2creators in de Waarderpolder.

De kopij kan gestuurd worden naar de emailadressen: mvrijn41@live.nl of naar redactietrekvogels@gmail.com Veel leesplezier! Monique van Rijn

We willen de nieuwsbrief 4x per jaar uit laten komen. In maart, juni september en december. Dus begin van die maanden zal sluiting kopij zijn.

In deze nieuwsbrief



Kampeerweekend Oudega • Erwtensoeptocht en jaarsafsluiting • Geslaagde opendag • Trekvogels aan de Linge • Trekvogels A is 2E geworden • Diverse

Juni 2016

Een Trekvogel weekend in de buurt van Oudega

Deze keer lag de camping in een schitterend natuurgebied direct aan de Flakke Brekken. De focus lag vooral op de mix van gevorderde en beginnende kanovaarders (familieleden) die gezellig mee kanoden of de omgeving op een andere manier verkend hebben.

Niet iedereen heeft natuurlijk de mogelijkheid om vrijdagmiddag al vrij te nemen, maar ik grijp de gelegenheid meestal wel aan om dat wel te doen. Kun je vrijdags ook al varen! Zo gezegd zo gedaan en Hellen, Henk en ik zijn na het opzetten van de tenten de omgeving direct per kano gaan inspecteren.

We besloten een route naar Oudega te varen, konden we daar mooi ergens eten. Bleek een mooie avond en we hebben heerlijk gegeten/gevaren. Later in de avond druppelden ook de andere trekvogels binnen: Martin en Yvonne, Irma en Erika, Ellen en Michiel en zijn zoon Miro.

Zaterdag zijn we (bijna) met z'n allen in de kano gestapt, dus ook de aanhang! Leuk om iedereen mee te krijgen. En dit kon alleen omdat Martin de trailer had meegenomen zodat er genoeg kano's waren. Jammer dat het weer niet helemaal mee wilde werken- het betrof toch wel en later regende het gewoon.

Het blijkt trouwens toch moeilijker dan je denkt om niet te ver te willen.....

Natuurlijk had Henk een hele mooie route uitgezocht en we zijn weer zo'n beetje de hele dag op pad geweest. Groot water, kleine slootjes met mooie rietkragen en dorpjes waar we ook even de benen konden strekken en lunchen. Voor je het weet is de dag alweer voorbij. We besloten voor luxe te gaan en zijn 's avonds nog uit eten gegaan. Het was gewoon te vochtig om buiten je tentje te koken.

Het was zondag weer heerlijk wakker worden in een groene omgeving. Lekker rustig aan gedaan en uiteindelijk zijn Henk, Martin, Hellen en ik die zondag ook gaan varen, de overige kampeerdere besloten de toerist uit te hangen. Het weer speelde mee en ik denk dat beide groepjes een hele fijne dag gehad hebben. Het leuke aan Friesland is dat er eindeloos veel mogelijkheden zijn, zowel op als langs het water, dus moeilijk is het niet echt om te genieten. En als je zoals wij deden dan lekker door de natuur peddelt en langs het water je boterhammetje oppeuzelt dan kun je overigens niet anders dan genieten.



Lees verder →

Altijd weer jammer dat er een tijd komt dat je je tentje weer moet afbreken, kano's op het dak bindt en alle (meestal natte) spullen weer in de auto moet laden. Maar we hebben het vakantie gevoel dat je toch hebt na zo'n kano/kampeer weekendje nog een beetje weten te rekken. In Den Oever zijn we nog even in een lekker visrestaurant gestopt om te eten.



Het was weer een heerlijk kano/kampeer weekendje, dank allen!

Vera



ERWTENSOEPTOCHT EN JAARAFSLUITING OP 19 NOVEMBER

Het einde van het jaar nadert. Redenen genoeg en ook traditie om dat luister bij te zetten. Alle clubleden, oud en nieuw, zijn hierbij uitgenodigd om op zaterdag 19 november om 16.00 uur vanaf de club een kleine tocht te varen. Bij terugkomst staat de snert klaar. En als we dan toch binnen zijn, hebben we een gezellige avond, met muziek. Graag willen we even terugblikken op het jaar. En vooruit kijken. En wie weet kan er een quizje af. Reserveer dit dus in je agenda. Mocht je goede ideeën hebben of willen meewerken geef je dan binnenkort op, er volgt hierover nog een mailing.



(Namens de PR/activiteiten commissie) Martin

Geslaagde Open Dag



Op 11 juni was de jaarlijkse Open Dag. De PR-commissie heeft best wat tijd in de voorbereiding gestoken; plannen maken, posters opstellen, flyers verspreiden, clubgebouw uitmesten, onkruid wieden (zakken vol), gebouw versieren enzovoorts. Op de dag zelf was het mooi weer en kwamen meerdere clubleden helpen. Om 10 uur kwamen de eerste kijkers.

Vrij snel daarna ging de eerste proefvaarder al om. In de loop van de dag is de aanloop behoorlijk geweest. Leuk om met belangstellenden een praatje te maken.

Het Haarlems Dagblad heeft hierover een leuk artikel geschreven. Ook zijn diverse oudere clubboten verkocht. Belangrijker was dat de Open Dag een aantal nieuwe leden heeft opgeleverd. Al met al een geslaagde dag. Volgend jaar gaan we dit 'dunnetjes' overdoen.

Martin Smit

Genieten van een heerlijk kano en kampeer weekendje!

Trekvogels aan de Linge

Dat je ook in oktober nog echt kan genieten van het kanoën en kamperen bewees het weekendje van 30 sept, 1 & 2 oktober maar weer eens. 10 Clubleden hadden zich opgegeven met als bestemming camping de Karekiet in Buren. Plan: varen op de Linge, de langste natuurlijke rivier in Nederland.

Ik denk dat iedereen reuze zin had, want op vrijdag zijn we allemaal zo vroeg mogelijk op pad gegaan. Emmy en Nel reden mee met Irma, ik reed met Hellen mee en Steven reed met René samen. Die laatste 2 hadden de botenwagen helemaal kant en klaar opgeladen zodat Frits en Pascal later in de middag zo de wagen konden aanhaken en ook richting Buren konden rijden. Nico moest nog werken en is zaterdagavond direct uit zijn werk gekomen.

Er waren 2 chalets op de camping die we gehuurd hadden (1 2-persoons en 1 voor 4 personen), de rest sliep in tenten.

We sliepen in een heuse boomgaard. Je waande je bijna in een plaatje: eindeloze rijen met volgeladen perenboompjes (appelboompjes stonden wat verder) met de heerlijkste zoete puntgave peertjes voor het oprapen. De tentjes stonden pal onder de walnoten bomen. Het water was rondom en je kon zo instappen in je kano. En niet te vergeten: er was een speelruimte met een ping-pong tafel. Irma was niet te stoppen en kon haar hart ophalen. Arme Nel en Emmy, zij hebben zich kranig gedragen want de hele groep liep constant in/uit hun chaletje. Tegen de veranda werd immers kamp opgeslagen, compleet met tarp, grote 3-poot en extra kleiner vuurtje. Nog een wonder dat ze niet uitgerookt werden, de wind stond verkeerd! 10 stoeltjes erom heen en de sfeer kon niet meer stuk.

Hellen en ik wilde dolgraag op verkenning uit en gelukkig waren Emmy, Nel, Irma en René bereid om de boodschappen te doen zodat

we konden BBQ-en en ontbijten. Zo gezegd zo gedaan.

Je kon inderdaad rechtstreeks vanaf de camping het water in en we hebben alle slootjes verkend. Prachtige omgeving, veel smalle slootjes met lage bruggetjes (sommige zijn weer stofvrij gemaakt....), maar helaas als we de Linge vanaf de camping op wilde varen betekende dat 2x overdragen. Goed om te weten.

Er waren niet zoveel andere campinggasten, maar ik denk dat ze wel jaloers waren op de vakkundig uitgebouwde veranda en heerlijke etensgeuren. Wij hadden het in ieder geval prima naar ons zin!

Afgesproken om half 10 te ontbijten en daar hebben we uitgebreid de tijd voor genomen. Verse pruttelkoffie, eieren met spek en tosti's op een open vuur, mooi weer en een goed humeur. Kortom alle ingrediënten voor een goed begin.

Omdat we niet wilden overdragen zijn we net buiten Buren de Korne opgegaan. Dit riviertje mondt uit in de Linge welke we vervolgens stroomafwaarts (nou ja, van die stroming hebben we niet veel gemerkt) voeren. Het was prachtig weer en her en der vloog een ijsvogeltje, altijd weer prachtig gezicht met die felblauwe en roodbruine veren. Op dit stuk is de Linge nog vrij smal en kronkelt er lustig op los. De bomen beginnen



Lees verder →

een klein beetje te kleuren en je vaart regelmatig langs nog meer boomgaarden met zwaarbeladen boompjes fruit.

Tegen lunchtijd zijn we op een groot weiland de kano's uitgeklimmen. René had zijn Canadees weer behoorlijk volgeladen met tarpen (en eten). Ik maak daar dan wel heel veel grapjes over, maar maak er vervolgens dankbaar gebruik van. Bij deze bedankt!

Er was geen brood gesmeerd, maar we hadden wraps en alle benodigdheden mee om wat lekkers te maken, leuk idee. Aanvankelijk spetterde het een beetje, maar tegen het einde van de lunch klaarde het weer helemaal op met een heerlijk zonnetje.

Een aantal van ons had wel zin in een rustpauze, andere wilden nog verder. Dus zijn Nel, Emmy en Irma achter gebleven, terwijl de rest nog een stuk verder ging varen. Dat kan gemakkelijk als je heen- en terug dezelfde route vaart.

En erg is dat helemaal niet, heb je wel eens gemerkt hoe eenzelfde route er andersom geheel anders uitziet?

Om 6 uur klommen we net uit onze kano's toen Nico op weg naar de camping voorbij reed. Mooie timing weer.

Nog snel even langs de supermarkt om het eten aan te vullen zodat we nog eens konden genieten van het kampvuur. En dat hebben we wederom gedaan. Met een tarp en windscherm rondom zit je werkelijk warm en kun je het lekker lang volhouden. Thuisgekomen stonk ik wel een uur in de wind naar rook- maar de wasmachine is geduldig en een douche doet wonderen.

Zondagmorgen wel vroeger, maar toch weer heerlijk relaxed genoten van een warm ontbijt. Wat overbleef gesmeerd voor de middag. En zowaar het is droog gebleven bij het inpakken. Eerst alles opruimen, schoonmaken en naar Gellicum gereden voor een ander traject van de Linge.

Was even zoeken (petje af voor Pascal die weer elke keer de trailer wist te draaien op de ietwat onmogelijke plekjes), maar uiteindelijk vonden we de steiger wat verstopt achter een groot ponton met kraan. Gelukkig hadden ze wel

een vaargeultje vanaf de steiger vrij gelaten, zo konden we nog gratis een scherpe bocht met weinig ruimte oefenen.

De rivier is hier heel anders, veel wijder met minder oude dorpjes en helaas, het mooie weer kan niet eeuwig duren. Geeft wel mooie luchten: nog net even een zonnetje met aan de aankomende donkere wolken. Wat een rotweertje wordt het dan: regen, wind neemt wat toe en kil. Leerdam komt net op tijd! Het op de kade klimmen is weer een ware uitdaging, maar met verenigde krachten gaat het prima. Wat snakken we naar een kop koffie en wat warmte. En dat vinden we (samen met een heuse Heukelumse Krakeling) in de glasblazerij. Het gesmeerde brood en heuse appeltaart (gelukkig bestaan er tegenwoordig kano's met groot luik) eten we even later op.

Met de wind in de rug (he jammer, die is wat gaan liggen!) varen we terug. Heel vervelend, maar Irma heeft erg veel last van haar arm en Pascal legt een sleeplijn aan. Veel sterkte Irma!

De terugtocht gaat voorspoedig en af en toe stopt de regen en spotten we weer ijsvogeltjes.

Maar aan alles komt een eind, ook aan dit weekendje. Het is dus snel warme kleding aan en opladen om huiswaarts te keren.

Bedankt René, Steven, Frits, Pascal, Nico, Emmy, Nel, Irma en Hellen. Ik heb weer een heerlijk en super gezellig weekendje gehad.

Vera Pollmann



Trekvogels A is 2e geworden in de hoofdklasse van de Nederlandse kanopolo competitie

Beste lezers,

Sinds circa 20 jaar is het heren kanopoloteam van Trekvogels weer in de top 3 van de Nederlandse competitie geëindigd. Trots ben ik op ons team! De Nederlandse competitie wordt gespeeld over 2 weekenden en speelt tussen 8 teams. Hierbij speel je tegen iedere tegenstander 2 keer. Het eerste weekend was in juni, het tweede weekend speelde eind september.

Het eerste weekend maakten we een zeer mooie start en hebben we zonder wissels de eerste vijf wedstrijden gespeeld. Er werd zelfs overtuigend van landskampioen Groningen gewonnen, wat ons zelfvertrouwen een flinke boost gaf. Van de 7 wedstrijden hadden we alleen van onze streekgenoot verloren, het Alkmaarse Odysseus. Een mooie start van de competitie, waar de oorspronkelijke doelstelling was om onze 4e plek van het voorgaande seizoen te handhaven. Niet alleen dat lukte ruim, we hebben ook zo goed gespeeld zodat we zelfs in de top 3 zijn geëindigd.. Zo stonden we op de helft van de competitie redelijk sterk op de 2e plek, en dit is voornamelijk te danken aan een zeer sterke teamspirit en geen rare individuele fratsen!

Bij aanvang van het tweede weekend reisden we af naar Helmond. Hoewel

we het voorgaande weekend op de 2e plek waren geëindigd kon er dit weekend nog van alles gebeuren, zeker ook qua eindstand. Iets waar we ons als team bewust van waren. Er was zeker wel wat gezonde wedstrijdspanning her en der, want de 2e plek geeft immers recht op deelname voor het EK van clubteams (Champion League voor kanopolo clubteams), de kers op de taart zullen we maar zeggen. De eerste wedstrijd werd helaas kansloos verloren van de nummer 1 Odysseus (7 counters om de oren :s), conclusie: snel vergeten en vooruit kijken!

Daarna werd overtuigend van Viking Amsterdam gewonnen en later op de dag ook gewonnen van het Amersfoortse Keistad. Spannendste wedstrijd op de zaterdag was tegen regerend landskampioen Groningen, waar ik één van de gekste en spannendste 'laatste minuut' in een kanopolo wedstrijd heb meegemaakt. 30 seconden voor tijd stond het 2-2 tegen Groningen. Wij hadden minimaal een gelijk spel nodig om 3e te worden. Groningen moest van ons winnen, anders zouden ze op de derde plek eindigen. Wij hadden de bal en Groningen ging 5 uit (één op één spelen = risicovol verdedigen), op dat moment hoefden we eigenlijk alleen 30 seconden als team de bal in ons team te houden om een gelijk spel zo naar ons toe te slepen. Echter creëerden we via

mooi samenspel de mogelijkheid om op een leeg goal de 3-2 te maken. Helaas door de wedstrijd druk of gewoon stomme pech raakten wij de bal knullig kwijt en lieten we een grote mogelijkheid liggen om de concurrent op achterstand te zetten. Met nog circa 20 seconden op de klok kregen wij een counter om de oren en werd het geen winst, geen gelijkspel voor ons, maar helaas 3-2 voor Groningen. Hierdoor hielden we de spanning erin voor de competitie en was de 2e plek op dat moment nog steeds geen feit.

De volgende dag stond al om 8 uur de eerste wedstrijd op het programma tegen een lastige tegenstander Viking Venlo. Door een goede warming-up lagen we er als team goed voorbereid bij en begonnen we in de dauw aan een belangrijke stap richting behoud van de 2e plek. We verzaakten om onze kansen te benutten en zo bleef het spannend tot 2 minuten voor het einde met een 2-2 stand. Als team bleven we erg kalm en geloofden we nog steeds in de winst. Zo scoorden we vlak voor tijd met een oorlogsschot de 3-2, kregen we 20 seconden voor tijd nog een gele kaart en schoot Viking Venlo 8 seconden voor tijd op de paal. Een boeiend einde, met 3 erg belangrijke punten tot gevolg!

Lees verder →

Waar we meer kansen hadden moeten creëren en benutten, werd slechts met 5-4 van Groningen B gewonnen. Daarom wilden we de laatste wedstrijd ook met een goed gevoel van het sterke Michiel de Ruyter afsluiten en nog één keer laten zien waarom Trekvogels een terechte nummer 2 van Nederland is geworden! Zo speelden we een overtuigende wedstrijd en werden er mede dankzij een solide verdediging geen cadeautjes weggegeven. De laatste wedstrijd werd terecht met 4-3 gewonnen en ondanks de geringe marge zijn we niet echt in de problemen gekomen.

Bij deze wil ik dan ook gebruik maken van de ruimte in deze nieuwsbrief om mijn team te bedanken voor deze mooie 2e plek in de kanopolo hoofdklasse. Deze 2e plek heeft voor mij een zeer dikke gouden rand! **Bedankt;**
nr. 2 Jacob Wiedemeijer;

Strijdvolle midden achter, beul in de verdediging en alle ondenkbare verrassende passes en goals voor erg veel vermaak.

nr. 3 Mitchel Moeskops; Onze snelste vliegpiraat op het water, conditioneel niet kapot te krijgen en dit jaar van talent naar betrouwbare flankman gegroeid.

nr. 4 Thomas Bartels; Een zeer kwalitatieve versterking voor ons team, neusje voor de goal, specialist in schijnbewegingen > topscorer Trekvogels.

nr. 5 Martin Oving; Ervaren rot, aanvoerder, drager van het team. Hamert op denken en handelen in het nu, motivator voor het team in het water en op de kant.

nr. 6 Arjen Boelens; Overgekomen van Groningen, een sterke en zeer slimme speler. Overall een versterking voor het team, mede door het positieve coachen.

nr. 7 Tom van Rijn; Trainde dit jaar regelmatig weer mee, een doorn

in het oog voor iedere keeper en technisch de mooiste kanoër van de competitie.

nr. 8 Maarten Weerenbeck; Massive Maarten, Schiet sneller dan het licht. Spant zijn katapult naar achter en haalt finaal uit.
 nr. 1 Wouter Wiedemeijer; Keeper van Trekvogels en trots op deze mijlpaal!

Eind oktober zal Trekvogels het seizoen stijlvol in Setubal - Portugal afsluiten. Om vervolgens volgend jaar weer keihard te knallen en te werken naar het EK voor clubteams / Champion League.

Voor nu een fijne winterperiode aan allen toegewenst!

Wouter Wiedemeijer

NK kanopolo 2016

	Hoofdklasse	gespeeld	punten	doelp. voor	doelp. tegen	doel saldo	rang
1	Odysseus A	14	42	101	27	74	1
2	Trekvogels A	14	33	63	47	16	2
3	Groningen A	14	28	82	42	40	3
4	Michiel de Ruyter 1	14	20	63	63	0	4
5	Viking Venlo A	14	18	52	57	-5	5
6	Keistad A	14	15	57	71	-14	6
7	Viking Amsterdam A	14	5	39	92	-53	7
8	Groningen B	14	3	37	95	-58	8



WEBSITE



19 nov 16:00
Snert tocht
1 jan Nieuwjaarsreceptie



Ideëenbus

Onze club is altijd op zoek naar leuke ideeën. Heb jij zo'n leuk idee of tip?

Stuur deze dan [hier](#) digitaal op.

Je kunt natuurlijk ook de ideeënbus in de gang van ons clubhuis gebruiken

KANO-SURF NAAR ONZE WEBSITE.....
HIS IS ZEKER DE MOEITE WAARD!

KIJK OP:

<https://youtu.be/p6SlnkqAzks>

Emailadressen Trekvogels

website@kv-trekvogels.nl
ledenadministratie@kv-trekvogels.nl
info@kv-trekvogels.nl
Penningmeester@kv-trekvogels.nl
Materiaalcommissie@kv-trekvogels.nl
Toercommissie@kv-trekvogels.nl
Polocommissie@kv-trekvogels.nl

